

**De 1e Prijs van de VSB Compositie Concours,  
Amsterdam 2002**

# Drinklied

voor stem *en* vibrafoon  
c.a. 3:25

gedicht Gerrit Krol

muziek Fred Momotenko

## Drinklied

Geen vrouw die niet van bloemen houdt.  
Menige roos is door een vrouw geschilderd.  
De vraag is: welke roos schilder je,  
Die in de vaas of die op het doek?  
De klok of zijn wijzers?

Zo ontvouwt zich het ene blad na het andere.  
De ene bladzij na de andere ontvouwt het verhaal.

Soms dreigt er gevaar.  
Soms is het geweken.  
Soms sla je een spijker op zijn kop.  
Niet de spijker maar een steel.  
Geef de hamer zijn kracht.  
De steelpan zijn... steel.

Soms loont het glas de denker,  
Soms de poëet.